

Årsberättelse 1995 för Alternativ Stad

I början av året träffades vi hemma hos Pär Wetterroth och hade ett kreativt idémöte. Då berättade också Maria att hon fått ungdomspraktikplats på kansliet. Hon var beredd att jobba heltid med mässan. Mässan, som senare kom att döpas till "Andra vägar", hade fötts som idé redan under hösten.

Tidigt på året ordnade vi först en fest tillsammans med Café Kapten Haddock. Den gick under namnet "Almtripp-95". Flera hundra festglada nostalgiker kom till festlokalen i Mariahissen, där de bland annat kunde delta i aktivistfemkamp. Grenarna var bland annat stencilering, protestsångsframförande och kast med ganska stor (men lätt) gatsten. De som inte ville vara fullt så aktiva kunde stå och hänga i Che Guevara bar. Festen gav ett välkommet tillskott till Alternativ Stads kassa.

Maria skulle inte bara jobba med mässan. Även administrationen och ekonomin behövdes ses över. En månad efter att hon började på kansliet hade datum bestämts för mässan och Brygghuset på Norrtullsgatan bokades. Aktiva delades in i arbetsgrupper och vi träffades minst en gång i veckan för fortsatt planering och redovisning av arbetets framskridande. Utställare kontaktades, bidrag söktes, PR-arbetet satte igång, kedjebrev gick ut för att få in pengar och ännu fler skickades när pengar och namnen på nya dennismotståndare började trilla in. Efter ett extremt intensivt arbete kom dagen M, som i Mässa, den 14-15 maj. Cirka 1500 besökare hittade till utställningen och fick se 17 utställares versioner och visioner av ett Stockholm utan Dennis men med massor av bra kollektivtrafiklösningar, flyttade centralstationer, surfande citybor och utflyttade hamnar.

PR-arbetet gav storslam. Maria citerades friskt i tidningarna. I Svenska Dagbladet kunde man bland annat läsa Maria säga "Vi kommer att få se en intressant blandning av förslag" och "Vi som är motståndare till Dennismotorlederna har flera gånger blivit anklagade för att bara vara nejsägare därför känns det bra med en så stor mångfald, inga politiker ska kunna driva igenom Dennispaketet med hänvisning till att det inte finns några alternativ", vilket var direkt taget ur pressmeddelandet (så här i efterhand kan vi avslöja att Maria faktiskt aldrig uttalade dessa ord, de var helt och hållet fabricerade av PR-hjärnorna, vi kuppade pressen helt enkelt). Vi, d v s Maria, syntes också i TV och vi omtalades i radion vid ett flertal tillfällen. Dessutom